

## Biesbosch

op zaterdag 19 mei 2018 hebben wij met een grote groep van 48 leden en introducees genoten van een heerlijke dag in de Biesbosch.

We werden tussen 10.30 en 11.00 uur verwacht bij het Bolle Bevertje te Werkendam  
Bij binnenkomst kregen we koffie of thee en warme appeltaart.



Na de koffie met lekkers werden we in twee groepen verdeeld.

Twee natuurgidsen hebben ons tijdens een wandeling van ongeveer 2 uur een mooi stuk flora en fauna van de Biesbosch laten zien.

Er werd onderweg heel veel verteld over alles wat er groeit en bloeit.

Bij terugkomst in het Bolle Bevertje stond er een zeer uitgebreide lunch klaar.

Met een volle buik gingen we met eigen auto naar het Biesboschmuseumeiland om daar de expositie van de Biesbosch te bekijken.



Aan het eind van de middag zijn we in twee groepen met twee fluisterboten gaan varen door de Biesbosch.

We zijn op plekjes geweest waar overige rondvaartboten niet mogen en kunnen komen.

Tot slot, moesten we zelf aan de slag bij de grill in de brasserie. De dag hebben we afgesloten met een heerlijke barbecue.

Marjan en Corinne