

Stockholm 5 dec-8 dec 2019

We zijn op 5 december vertrokken met 50 deelnemers naar Stockholm. De reis naar het noorden begon vroeg. De vlucht was goed en we werden netjes opgehaald met de bus en de gids.

We kregen een mooie rondleiding door Stockholm van een Belgische gids, hierdoor zag je hoe groots en uitgestrekt deze stad is. Ook werden we meegenomen in de uitgebreide historie van de stad en het koningshuis. Na de tour werden we afgezet bij het hotel, waar we konden inchecken.



Vrijdagochtend kon iedereen op eigen houtje de stad verkennen. Om 16.00 verzamelden we bij het metrostation Gamla Stan om lopend de oude stad te verkennen.

Dit keer ook met een Belgische gids, je vraagt je wel af waarom er zoveel Belgen naar Stockholm komen 😊.

Beiden Belgische gidsen vertelden leuk en boeiend dat maakt de rondleidingen natuurlijk extra leuk.

'S avonds lekker gegeten in een leuk restaurant en kon iedereen op eigen gelegen weer naar het hotel terug.

Zaterdag had iedereen een vrije dag, er is genoeg te doen om te verkennen. De hoogtepunten waren wel het stadhuis waar op 10 december het Nobel banket en bal gehouden worden.

Ook het Koninklijk paleis waar de Zweedse koning Gustav en zijn vrouw Silvia van de dynastie Bernadotte nog steeds werken, is de moeite van bezoeken waard.

En het Vasa schip is zeker een aanrader, deze mag zeker niet overgeslagen worden.



Zondagochtend was weer vrij te besteden en in de middag gingen we nog een rondvaart maken, jammer dat het regende ☹️ 🌧️ 😊. Maar we zagen wel weer een ander deel van Stockholm wat heel erg leuk was.

Al bij al was het weer een mooie reis die met veel plezier door de personeelsvereniging was georganiseerd.

Yvonne en Brigitte